

Sanghæfte

Påskesange for store og små



Indhold

Kongebørn	3
BECIFRINGER	11
Jesus, du er verdens håb	4
BECIFRINGER	12
Jeg vil ikke glemme dig	5
BECIFRINGER	13
Lyshav	6
BECIFRINGER	14
Send dit lys	7
BECIFRINGER	15
Hil dig frelser og forsoner	8
BECIFRINGER	16
Aldrig alene	9
BECIFRINGER	17
Jeg lever	10
BECIFRINGER	18

Sanghæftet er udgivet af Børne- og UngdomsOase i 2020 som en del af "Grib Påsken", der har til formål at inspirere familier til at bringe højtiden ind i hjemmet og familien.

"Grib påsken" består af et inspirationshæfte med samtaleoplæg og aktiviteter samt en guide til et påskemåltid for store og små, hvor sanghæftet her kan bruges.

Tak til Sofia Hedia, Joachim Hejslet Jørgensen og Arvid Asmussen for tilladelse til at bruge deres sange. Tegningerne til farvelægning er hentet fra www.supercoloring.com under creative commons-licensen.



Kongebørn

Af Joachim Hejslet Jørgensen, udgivet på albummet Kongebørn

1.

Vi kender kongen
Hele jordens skaber
En frelser og befrier
Vi er hans børn
Han si'r jeg er værdifuld
En super vigtig fighter
En uundværlig ener
Vi er hans børn

OMK.:

I: Kongebørn, Kongebørn
En del af Guds familie
Fra nu af og til evig tid :I
Åh åh åh oh
Åh åh åh oh
Åh åh åh oh
Yeah

2.

Kongen elsker alle
Både rig og fattig
Han siger kom til alle
Vi er hans børn
Kan du hør' hans stemme
Den kalder i dit hjerte
Ellers ka' du lær' det
Vi er hans børn

OMK.

Han kalder, Han kalder
Han kalder, Han kalder
Kom til mig
Han kalder, Han kalder
Han kalder, Han kalder
Kom, kom til mig

OMK.



Jesus, du er verdens håb

Af Arvid Asmussen, udgivet på albummet Nye Salmer Fra Dagligstuen

1.
Dit folk har set din frelse
Som du har beredt
Et lys, en åbenbaring
Din guddoms-herlighed

2. Fra fald til genoprejsning
Fra ydmyghed til magt
For hele jordens skabning
Et tegn som bli'r modsagt

OMK.
Jesus, du er verdens håb
Du gør alting nyt
Gud har svaret jordens råb
Du gør alting nyt

3.
Fra alle verdenshjørner
Knæler konger ned
Og tilbe'r ham som kommer
Med frelse og med fred

4.
Og alle engle synger:
Ære være Gud!
Og nådens tid begynder
Hvor sangen den når ud

OMK.
Du gør alting nyt
Du gør alting nyt



Jeg vil ikke glemme dig

Af Arvid Asmussen, udgivet på albummet Nye Salmer Fra Dagligstuen

I: Jeg vil ikke glemme dig
Mind mig igen om din frelse
Al min opmærksomhed tilhør' dig:I

Du har tilgi't mig
Du har helbredt mig
Du har løftet mig fra graven
Du har kronet mig
Du har mættet mig
Du har givet sjælen vinger

Din er æren, æren
Jeg vil ikke glemme dig
Jeg vil ikke glemme dig



Lyshav

Af Joachim Hejslet Jørgensen, udgivet på albummet Kongebørn

1.
Et lille glimt, en flamme,
En tændstik man kan brænde sig på
Et lys i mørket
Uden det, ville jeg blive helt grå

BRO:
Jeg kan se i dine øjne
Der er mer' lys i dig
Lad det eksplodere smukt
I et lyshav til mig
Giv det fri
Giv det fri

OMK.:
I: Der er et lyshav inden i dig
Der er et lyshav inden i mig
Det skinner klart, skinner klart
for mig, i mig, til mig :I

2.
Der er et lys, inden i mig
Det er himmelens lys, der gerne vil ud
Jeg kan være en lysestage
En lommelygte, der lyser fra Gud

BRO + OMK.

Dagslys, natlys, stjernelys, hjertelys
Lysshow, lyshav, himmellys
Lys for mig, lys i mig
Lys til mig oh oh
Så lyser jeg for dig

OMK.



Send dit lys

Af Sofia Hedia og Arvid Asmussen, udgivet på albummet Nye Salmer Fra Dagligstuen

1.
Send dit lys, din sandhed
De skal lede mig
Bringe mig til bjerget
Tættere på dig

Hør min sjæl, den græder
Skælver indeni
Frygter fjenden, frygter
Troløshed og sorg

OMK.
I: Send dit lys, send det over os,
vent på Gud, vent på Gud min sjæl.:I

2.
Led mig med din godhed
Led mig nu i dag
Må jeg tale sandhed
Selv når jeg er svag

Gud, du er tålmodig
Med en såret sjæl
Heler til den synger
"Herren er min fryd"

OMK.
BRO:
Gud du er min bolig,
Gud du er mit værn.
Gud du gir en ny sang:
"Min glæde og min fryd"

OMK.



Hil dig frelser og forsoner

Af N. F. S. Grundtvig og C. C. Hoffmann

1. Hil dig, frelser og forsoner
Verden dig med torne kroner
Du det ser, jeg har i sinde
Rosenkrans om kors at vinde
Giv dertil mig mod og held

2. Hvad har dig hos Gud bedrøvet
Og hvad elsked du hos støvet,
At du ville alt opgive
For at holde os i live,
Os dig at meddele hél?

3. Kærligheden, hjertegløden
Stærkere var her end døden
Heller giver du end tager
Ene derfor dig behager
Korsets død i vores sted!

4. Ak! nu føler jeg til fulde
Hjertets hårdhed, hjertets kulde
Hvad udsprang af disse fjelde
Navnet værdt, til at gengælde,
Frelsermand, din kærlighed?

5. Dog jeg tror, af dine vunder
Væld udsprang til stort vidunder
Mægtigt til hver sten at vælte
Til isbjerge selv at smelte
Til at tvætte hjertet rent

6. Derfor beder jeg med tårer:
Led den ind i mine årer
Floden, som kan klipper vælte
Floden, som kan isbjerg smelte
Som kan blod-skyld tvætte af

7. Du, som har dig selv mig givet
Lad i dig mig elske livet
Så for dig kun hjertet banker
Så kun du i mine tanker
Er den dybe sammenhæng

8. Skønt jeg må som blomsten visne
Skønt min hånd og barm må isne
Du, jeg tror, kan det så mæge
At jeg døden ej skal smage
Du betalte syndens sold

9. Ja, jeg tror på korsets gåde
Gør det, frelser, af din nåde
Stå mig bi, når fjenden frister
Ræk mig hånd, når øjet brister
Sig: vi går til Paradis!



Aldrig alene

Af Joachim Hejslet Jørgensen, udgivet på albummet Kongebørn

1.
Kærligheden vandt
Da verden blev stille - stille
Du havde sagt og gjort
Alt hvad du skulle - skulle

BRO:
Døden fik et nej
Og du rejste dig
Stenen fjerned' sig
Du gik ud til mig

OMK.:
I: Aldrig alene
Aldrig alene
Du er altid med mig
Du slipper mig ej :I

2.
Himlen gik i sort
Men lyset vandt i graven - graven
Ene og forladt
Ændred' du historien - historien

BRO + OMK.



Jeg lever

Af Joachim Hejslet Jørgensen, udgivet på albummet Kongebørn

1.

Du sætter alt - alt til side
For at sig' til mig
At du er den - den der elsker
Og du siger aldrig nej

Du er lyset som har tændt os
Kongen som har sendt os
Sønnen som har elsket først
Du er lysende og kærlig
Helt uundværlig
Du er stor, større, størst

OMK.:

I: Jeg lever, jeg lever, jeg lever
Jeg lever i Dig :I
Dig – jeg lever i Dig
Dig – jeg lever i Dig - Dig
Jeg lever - lever i Dig

2.

Du giver alt - alt for intet
Igen og igen
Du viser os - al din godhed
og hvor vi skal gå hen

Du er hele verdens konge
Den som snart skal komme
Velsignet i al evighed
Du er levende iblandt os
Den som kom og fandt os
Kongen af kærlighed

OMK.

BRO:

Du er hele verdens konge....

OMK.

Kongebørn

Af Joachim Hejslet Jørgensen, udgivet på albummet Kongebørn

1.

E

Vi kender kongen

E

Hele jordens skaber

E

En frelser og befrier

E D A/c#

Vi er hans børn

E

Han sir jeg er værdifuld

E

En super vigtig fighter

E

En uundværlig ener

E D A/c#

Vi er hans børn

OMK.:

A E

I: Kongebørn

H C#m

Kongebørn

A E

En del af Guds familie

H

Fra nu af og til evig tid :I

A E

Åh åh åh oh

H C#m

Åh åh åh oh

A E

Åh åh åh oh

H

Yeah!

2.

Kongen elsker alle

Både rig og fattig

Han siger kom til alle

Vi er hans børn

Kan du hør' hans stemme

Den kalder i dit hjerte

Ellers ka' du lær' det

Vi er hans børn

OMK.

C#m

Han kalder, Han kalder

A

Han kalder, Han kalder

E

Kom til mig

C#m

Han kalder, Han kalder

A

Han kalder, Han kalder

F#m Hsus H

Kom, kom til mig

OMK.

Jesus, du er verdens håb

Af Arvid Asmussen, udgivet på albummet Nye Salmer Fra Dagligstuen

1.

Em

Dit folk har set din frelse

C

Som du har beredt

Em

Et lys, en åbenbaring

Csus C

Din guddoms-herlighed

2. Fra fald til genoprejsning

Fra ydmyghed til magt

For hele jordens skabning

Et tegn som bli'r modsagt

OMK.

Bm C

Jesus, du er verdens håb

Em D

Du gør alting nyt

Bm C

Gud har svaret jordens råb

Em D

Du gør alting nyt

3.

Fra alle verdenshjørner

Knæler konger ned

Og tilbe'r ham som kommer

Med frelse og med fred

4.

Og alle engle synger:

Ære være Gud!

Og nådens tid begynder

Hvor sangen den når ud

OMK.

Du gør alting nyt

Du gør alting nyt

Jeg vil ikke glemme dig

Af Arvid Asmussen, udgivet på albummet Nye Salmer Fra Dagligstuen

G

I: Jeg vil ikke glemme dig

Em

Mind mig igen om din frelse

C

Al min opmærksomhed tilhør' dig:I

Em

For du har tilgi't mig

D

Du har helbredt mig

G/b

C

Du har løftet mig fra graven

Am

Du har kronet mig

G

Du har mættet mig

Cmaj

C D

Du har givet sjælen vinger

Gsus G Dsus D

Din er æren - æren

C

Jeg vil ikke glemme dig

C

D

Jeg vil ikke glemme dig

Lyshav

Af Joachim Hejslet Jørgensen, udgivet på albummet Kongebørn

1.

Am F
Et lille glimt, en flamme
C G
En tændstik man kan brænde sig på
Am F
Et lys i mørket
C G
Uden det, ville jeg blive helt grå

BRO:

Am
Jeg kan se i dine øjne
F
Der er mer' lys i dig
C
Lad det eksplodere smukt
G
I et lyshav til mig
Am F
Giv det fri
C G
Giv det fri

OMK.:

Am F
I: Der er et lyshav inden i dig
C G
Der er et lyshav inden i mig
Am F
Det skinner klart, skinner klart
C G
For mig, i mig, til mig :I

2.

Der er et lys, inden i mig
Det er himmelens lys, der gerne vil ud
Jeg kan være en lysestage
En lommelygte, der lyser fra Gud

BRO + OMK.

F C
Dagslys, natlys
G Am
Stjernelys, hjertelys
F C
Lysshow, lyshav
G Am
Himmellys
F C G Am
Lys for mig, lys i mig
F C
Lys til mig oh oh
G Am
Så lyser jeg for dig

OMK.

Send dit lys

Af Sofia Hedia og Arvid Asmussen, udgivet på albummet Nye Salmer Fra Dagligstuen

1.

D

Send dit lys din sandhed

G

De skal lede mig

D

Bringe mig til bjerget

G

Tættere på dig

D

Hør min sjæl den græder

G

Skælver indeni

D

Frygter fjenden frygter

G

Troløshed og sorg

OMK.:

D/f#

Send dit lys

Hm

Send det over os

A

Vent på Gud

G

Vent på Gud min sjæl

2.

Led mig med din godhed

Led mig nu idag

Må jeg tale sandhed

Selv når jeg er svag

Gud du er tålmodig

Med en såret sjæl

Heler til den synger

“Herren er min fryd”

OMK.

Gmaj

Gud du er min bolig

A(6/9)

Gud du er mit værn

Gmaj

Gud du gir en ny sang:

A(6/9)

“Min glæde og min fryd”

OMK.

Hil dig frelser og forsoner

Af N. F. S. Grundtvig og C. C. Hoffmann

1.

E /g# **A**
Hil dig, frelser og forsoner
F#m /a **B**
Verden dig med torne kroner
G# **C#m**

Du det ser, jeg har i sinde
B **E**
Rosenkrans om kors at vinde
A **F#m** **Bsus** **B** **E**
Giv dertil mig mod og held

2. Hvad har dig hos Gud bedrøvet
Og hvad elsked du hos støvet,
At du ville alt opgive
For at holde os i live,
Os dig at meddele hél?

3. Kærligheden, hjertegløden
Stærkere var her end døden
Heller giver du end tager
Ene derfor dig behager
Korsets død i vores sted!

4. Ak! nu føler jeg til fulde
Hjertets hårdhed, hjertets kulde
Hvad udsprang af disse fjelde
Navnet værdt, til at gengælde,
Frelsermand, din kærlighed?

5. Dog jeg tror, af dine vunder
Væld udsprang til stort vidunder
Mægtigt til hver sten at vælte
Til isbjerge selv at smelte
Til at tvætte hjertet rent

6. Derfor beder jeg med tårer:
Led den ind i mine årer
Floden, som kan klipper vælte
Floden, som kan isbjerg smelte
Som kan blod-skyld tvætte af

7. Du, som har dig selv mig givet
Lad i dig mig elske livet
Så for dig kun hjertet banker
Så kun du i mine tanker
Er den dybe sammenhæng

8. Skønt jeg må som blomsten visne
Skønt min hånd og barm må isne
Du, jeg tror, kan det så mæge
At jeg døden ej skal smage
Du betalte syndens sold

9. Ja, jeg tror på korsets gåde
Gør det, frelser, af din nåde
Stå mig bi, når fjenden frister
Ræk mig hånd, når øjet brister
Sig: vi går til Paradis!

Aldrig alene

Af Joachim Hejslet Jørgensen, udgivet på albummet Kongebørn

1.

G **Em**
Kærligheden vandt
Am Dsus D
Da verden blev stille - stille
G **Em**
Du havde sagt og gjort
Am Dsus D
Alt hvad du skulle - skulle

BRO:

Am Em
Døden fik et nej
Am Em
Og du rejste dig
Am Em
Stenen fjerned' sig
Am Dsus
Du gik ud til mig

OMK.:

G
I: Aldrig alene
Em
Aldrig alene
Am
Du er altid med mig
Dsus
Du slipper mig ej :I

2.

Himlen gik i sort
Men lyset vandt i graven - graven
Ene og forladt
Ændred' du historien - historien

BRO + OMK.

Jeg lever

Af Joachim Hejslet Jørgensen, udgivet på albummet Kongebørn

1.

Em **G**
Du sætter alt - alt til side
C **Hm**
For at sig' til mig
Em **G**
At du er den - den der elsker
C **Hm**
Og du siger aldrig nej

Em

Du er lyset som har tændt os

G

Kongen som har sendt os

C **Hm**

Sønnen som har elsket først

Em

Du er lysende og kærlig

G

Helt uundværlig

C **Hm**

Du er stor, større, størst

OMK.:

Em **G** **C**

I: Jeg lever, jeg lever, jeg lever

Hm

Jeg lever i Dig :I

Em G

Dig – jeg lever i Dig

C **Em G**

Dig – jeg lever i Dig - Dig

C **Hm Em**

Jeg lever - lever i Dig

2.

Du giver alt - alt for intet
Igen og igen
Du viser os - al din godhed
og hvor vi skal gå hen

Du er hele verdens konge
Den som snart skal komme
Velsignet i al evighed
Du er levende iblandt os
Den som kom og fandt os
Kongen af kærlighed

OMK.

BRO:

Du er hele verdens konge....

OMK.